

TURBERETNING FRA HANNE SCHIØLER:

Fra min dagbog:

Belgien 10.-16. oktober 2010 med Hymer-klubben.

Vi ankom til campingpladsen d. 10. ved 15-tiden.

"Oh, welcome – you are the last!" blev vi begejstret mødt med i receptionen - og fik en dejlig, solfyldt plads! Vi fik fortælt sat op og hilst på nye som på "gamle" med-campister. Stor gensynsglæde!

Kl. 17 var der velkomst og orientering på pladsens restaurant. Birna gennemgik løst programmet, men lovede at uddybe næste dags program aftenen før "for I vil alligevel have glemt informationerne flere dage frem". Tak for den, (men hun har da ret).

Mandag den 11. oktober:

Turen gik til bryggeriet 'du Bocq, hvor vi havde meldt os til 2. rundvisning. Der var rig lejlighed til i bilen undervejs at beundre landskaberne og byggestilen i de små landsbyer. Den kvindlige guide talte et rullende engelsk, men med den erfaring, vi har fået på andre bryggerier, både gennem Hymer og på egen hånd, gik det fint med forståelsen af tilblivelsen af de gyldne dråber. Dem nød vi bagefter i strålende sol – bedre kunne det ikke blive!

Og så blev der ellers handlet øl! Især julebrygget i 2 l's flasker var populær!

Da vi kom hjem, var der "Det blå kvarter" – et gennemgående og opløftende punkt. Birna medbragte en ghettoblaster med indspilning af Michael Falchs "Den blå time", som hun havde store forhåbninger om, at vi alle kunne synge den til den sidste dag. Blå bolcher blev omdelt, dagens program kommenteret og tirsdagens program gennemgået – gys! – Birna lovede bål og brand, hvis vi kom for sent til bussen! Vi skulle stå parate kl. 6.50! Det var en aftale, at vi skulle være i EU parlamentet kl. 9.00.

Derefter seancens højdepunkt: Oplæsning af Birna af aktuelle og meget nærværende artikler og noter fra en flamsk avis – direkte oversat! (Der er ikke grænser for den kvindes talenter)!

Om aftenen trappist ølsmagning i pladsens restaurant, herlighederne fremført af en engelsktalende munk! Og der var ikke mangel på smagsprøverne!!! Vi startede med en Chimay red label 7 vol. % og sluttede af med en Chimay blue 9 vol. % label!

Også her blev der efterfølgende handlet øl.

Tirsdag den 12. oktober:

Sort nat! Men på vej til badefaciliteterne så det hyggeligt ud med de forskellige lys, der kunne ses under "klaphatten". Kl. 6.45 var der sand folkevandring mod mødestedet. Busserne var "lidt" forsinkede, hvilket fulgte os resten af dagen i Bruxelles, men opholdet i EU var trods alt udbytterigt (det var godnok bureaukrati, der ville noget), men vores danske guide var rigtig god! Derefter rundvisning til fods i Bruxelles midte med en engelsktalende guide. Trods tidnød nåede vi Den spanske Plads, Grand Place (meget smuk) og Manniken Pis (iført jockey-tøj) og så frokost på

restaurant le Roy d'Espagne. Vi var jo mange mennesker, så det tog sin tid at få serveret for hele banden, og derfor fik vi ikke tid til at se de spændende små gader, der udgår fra Grand Place. Men vi fik da gået gennem Arkaden med alle dens velduftende chokoladeforretninger.

Tilbage på campingpladsen: "Det blå kvarter" – igen med en anden slags blå bolcher, opsummering af dagens oplevelser, Michael Falch, morgendagens program og Birnas fantastiske evner til at finde vedrørende artikler i den flamske avis!!!

Onsdag den 13. oktober:

Besøget i Grottes de Han var fantastisk! Først en uforglemmelig tur op ad bjerget med et sporvognslignende tog, der ved hjælp af føreren huggede og hakkede deropaf.

I grotterne var der de smukkeste scenarier, stalagmitter (kommer ovenfra (?)) og stalakitter (der vokser op nedefra (?)), nogle glimtede som diamanter, andre lignede palmer – det satte virkelig fantasien i gang. Flere steder blev man helt rørt over at se noget moslignende grønt – i disse omgivelser! Men vi fik at vide, at der levede både insekter, mus og rotter.

I den største af grotterne, 60 m til loftet, sluttede vi med et lys- og lydshow, som var meget betagende (trods de mange små lys og glimt fra fotoapparater). Som lovet fik vi kanonbraget, men bådsejlsuden ud af grotterne var erstattet af nogle nye broer. Men en oplevelse var det!

Derefter frokost i restaurant "Le Pavillon", hvor vi fik en kulinarisk oplevelse: afskåret pålæg med pommes frites. Ja, hvorfor ikke?

Og tænk: da vi kom hjem til "Det blå kvarter" kunne Birna i avisen allerede konstatere, at rugbrødsfabrikanterne i Danmark havde hørt om dette fænomen og frygtede for deres omsætning. Ved denne blå seance blev der serveret "små blå" med ønsket om en god "fri leg"-dag.

Traditionen tro var Ingrid og Pers sorte kat Bølle blevet væk, hvilket afstedkom megen søgen og leden, men foreløbig uden resultat.

Torsdag den 14. oktober:

I programmet var der flere idéer til, hvad man kunne foretage sig, men Bent og jeg valgte "Belgiens flotteste middelalderborg" i Bouillon, Chateau Fort. Den lå ca. 45 km fra pladsen og var ret imponerende, og byen var charmerende. Efter gennemgang af borgens mere eller mindre uhyggelige kamre: tortur, fængsel m.m., gik vi på et brasserie og fik Moules et frites, som vi spiste udefor i 24 graders varme med udsigt til borgen og floden. Herligt!

Da vi kørte hjem, talte vi om, at vi lige havde 1 time i solen, inden det blev køligt. Men sådan skulle det ikke være: da vi kom til campen, var det, som om en tornado havde raseret pladsen og fjernet så godt som alle fortelte! Et ynkeligt syn! Men der var lovet regn om fredagen, så vi fulgte de andres eksempel og fik travlt. Der var intet blå kvarter, men vi skulle jo være færdige til aftenens festmiddag på restauranten.

Det blev en fin aften med buffet: tomatsuppe, en kødret og en dejlig dessert.

Birna, Jens Peter, Kaj og Vera blev begavet og behørigt og fortjent hyldet for deres indsats for, at vi havde haft en sådan vellykket uge – og den var så ikke færdig endnu.

Birna takkede, men ville vente til fredag med at holde sin tale.

Parc La Clusure belønnede os for "god opførelse" med en meget fin pose.

Fredag den 15. oktober:

Formiddagen nød vi med hjemlige sysler og frokost i ro og mag.

Kl. 14.00 kørte vi til den familieejede chokoladefabrik "Cyril Chocolat", blev bænket og fik en utrolig interessant og senere utroligt morsom introduktion til chokoladens tilbliven! Først så vi en film om chokoladebønnens "rejse", og bagefter kom en af medejerne, iført stort forklæde, stort smil og med den mest charmerende fransk/ engelsk tale fortalte os om fabrikkens fremgangsmåde – en miniature forstås. Han kunne gøre sig ved ethvert TV-madprogram! Der var masser af smagsprøver helt fra den uforarbejdede chokolade (bittert som bare ...) og til deres lækre pralinere. Godt chokolademætte og opstemte af værtens humør og demonstrationer, gik turen til forretningen, hvor der blev indkøbt til julens glæder!

Her skal lige siges, at Bølle var vendt hjem og var utilbøjelig til at forlade campingvognen.

Kl. 19.30 var der "Den blå time" på restauranten, hvor vi skulle sige farvel til hinanden. En rigtig god idé, da alle på afrejsedagen har travlt med hvert sit – undtagen dem, som skulle blive lidt længere, eller skulle videre sydover.

Birna tog ordet, takkede for gårsdagens hyldest, opsummerede ugens hændelser på sin egen gode måde og læste de sidste nyheder op fra avisen. Der var undervejs indstiftet en "tålmodighedspris", som Birna uden tøven og fortjent lod gå til Kaja og Philip! Godt gået af dem!

Her skal lige indføjes Birnas diplomatiske sans: hun bebrejdede på intet tidspunkt vores manglende evne til at opfylde hendes forventninger om at kunne synge Michael Falchs "Den blå time". Tak for det!

Aftenens clou: Plader af chokolade med "Hymer Klub Dabmark"s logo blev omdelt. Fløde til damerne og bitter til mændene!

TAK for en dejlig aften og ferie!

Lørdag den 16. oktober:

Så var turen desværre ikke længere, men vi har fået lyst til at gøre bl.a. Bruxelles noget mere.