

Turen går til ROM

Torsdag den 21.marts 2013 starter vores tur til ROM.

Vi har pakket campingvognen onsdag og da jeg kommer hjem fra arbejde om eftermiddagen går der kun ½ time så suser vi af sted. Der er 3 graders frost men klart og tørt på vejene. Vi når færgeren Rødby Puttgården og ankommer til Tyskland hvor vi lige kan nå at handle lidt ind i Fleggaard. Så bare videre og nu kan det nok være at det begynder at sne. Det meste af vejen til Hamborg er det er forfærdeligt vejr. Vi kører ca. 50 km syd for Hamborg og overnatter på en rasteplads. Vores stakkels lille campingvogn var vel nok beskidt og der var et tykt lag is bag på vognen og bagruden.



Hold op hvor er der koldt i campingvognen. Vi tænder varmen og putter os under vores sommerdyner og nogle tæpper. Det går fint og vi vågner ca. 5.30 og står op og får bad på sanifer 2 euro -billigt synes jeg. Vi får lidt morgenmad og kører så videre til Tenda camping - (en transitplads, pris 20 euro inkl. bad og el) den ligger ca. 40 km syd for München. Her mødes vi med Søren, Bodil, Jette og Claus. Vi er alle på vej mod Rom hvor vi skal mødes med Leif og Ingerlise som er taget afsted en uge tidligere. Der er jo nogen der ikke behøver at arbejde mere ;o) og som derfor har mere tid til at nyde campinglivet. Vi hygger os i Bodil og Sørens vogn og får lidt øl og vin. Jette har hjemmebagte kiks med og Claus har lavet en fantastisk lækker tapernade med oliven og hvidløg, uhhh. Vi får lidt at spise og så er det til køjs.

Lørdag står vi op og pakker sammen efter bad og morgenmad. Hans låner lige en børste af Søren som han bruger til at vaske campingvogn og bil som så forfærdelig ud efter turen med sne og is fra dagen før. Temperaturen kom op på 8 grader fredag aften og nu starter vi med 3 plusgrader. Alle tager afsted mod ROM, vi har en fin dag med tørvejr og en god tur til Gardasøen (Lazise, camping DuGarde) hvor vi ankommer lige efter Søren og Bodil og lidt efter kommer Jette og Claus også. Nu er det tid til at sidde udenfor og få lidt frokost - det er dejligt vejr og ca. 12 grader, så nu er der fin feriestemning.

Efter frokost trækker det op til lidt regnvejr så udstyret med paraplyer drager vi afsted. Vi skal se hvorfor så mange danskere tager til Gardasøen... Vi går langs søen og ind til den lille by Lazise.



Det er en rigtig fin og hyggelig by med byport og bymur. Rigtig fin lille havn hvor mændene fik set på modelfly som nogle italienere stod ved strandpromenaden og fløj med. Vi piger gik og kikkede på butikker og lidt efter fulgte mændene også med. Om aftenen hyggede vi os igen hos Bodil og Søren.

Søndag regnede det stadig og vi havde aftalt at køre videre til en acsi plads i nærheden af byen Arezzo. Så var vi nærmere Rom og vi kunne lige så godt køre når det nu alligevel regnede. Det kostede 31,1 euro for en overnatning ved Gardasøen. Lidt pebret synes jeg. Nå, men vi kører af sted.

Efter et par timers kørsel svinger vi ind og holder en kort pause ved en tankstation, da vi kører derfra hører vi pludselig en underlig lyd som desværre viser sig at komme fra os selv. Vi er punkteret på højre baghjul. Det har vi aldrig været ude for før, men heldigvis har vi jo et reservehjul som vi ved fælles hjælp får sat på. Vi kører ind på den næste rasteplads og ringer til Sos vi aftaler at de prøver at finde et værksted til os i nærheden af Arezzo mandag da værkstederne er lukket søndag. Vi kører videre mod Arezzo. I mellemtiden har Leif og Ingerlise ringet til Bodil at nu er de i Rom og der er 21 grader. Bodil spørger om vi vil køre med til Rom i dag, men vi tør ikke køre så langt på det lille dæk så vi fortsætter til Arezzo. Det viser sig at være en meget lille campingplads, men med ok faciliteter. De producerer jomfruolivenolie, så der er masser af oliventræer. For lige at afslutte dagens ulykker kom vi til at strejfe et træ idet vi skulle ind på den rigtige plads og den højre bagskærm på campingvognen blev skadet, øv. Vi sætter gaffatape på, heldigvis virker lygten stadig. Hans er trist.

Vi sætter os i solen og får en kop te, nu er temperaturen oppe på 19 grader det begynder at ligne noget :o). Vi går en tur og ser lidt på Ruscello, som den lille by hedder. Så går vi hjem og får lidt mad og læser blade og hygger.

Mandag lige efter kl 8 ringer jeg til sos igen og de oplyser at de forsøger at få kontakt til et værksted i Arezzo, men vi skal vente et par timer så vil vi høre noget... Da vi bliver trætte af at vente pakker vi sammen og kører ind til Arezzo for det var jo der der skulle være et Volvo-værksted. Jeg ringer til Sos igen kl. 10 og de har netop fået en mail med adresse på Volvo i Arezzo, vi skal bare køre derhen med det samme. For at gøre en lang historie kort så går der ca. 3 timer hvorefter vi kan køre videre. Vi har fået sat 2 nye bagdæk på, det gamle kunne ikke repareres og man må ikke køre med 2 forskellige dæk på samme aksel, altså 230 euro fattigere kører vi mod ROM hvor vi møder de andre som har holdt en meget fin lille plads til os. Vi hygger i Leif og Ingerlises dejlig store fortelt. Her sidder Hans og slapper af i vores fine fortelt.



Tirsdag kører vi med shuffelbus til stationen Prima Porta, vi kører med metroen ind til Rom - 1,5 euro for en billet der varer i 100 minutter. Da vi kommer ind til byen øser det desværre ned og det meste af formiddagen fortsætter regnvejret. Vi trodser vejrguderne og investerer i en ny paraply (der er utrolig mange paraplysejlgere på gaden nu :o) Vi hopper på Metroen, som på denne linie er et utroligt gammelt og graffiti bemalet tog med hårde plasticsæder og på turen kommer vi forbi nogle kedelige forstæder og ser megen fattigdom, faldefærdige skure hvor der bor fattige familier. Nå, men inde i Rom går vi fra Flaminio (lige ved Piazza del Poppolo) togets endestation. Vi går mod den Spanske trappe som ser lidt trist ud i øsende regnvejr, vi aftaler at prøve om vi ikke kan nå at komme igen i solskinsvejr.

Vi finder en cafe hvor vi køber kaffe og nogle af os en lille, men dejlig kage. Vi går videre til Fontana de Trevi som på trods af vejret er utroligt flot og stort. Masser af mennesker med paraplyer og fotoapparater. Vi gør som de fleste andre - kaster en mønt i fontænen og håber at komme igen. Jeg gjorde det samme i 1971 og se bare, jeg kom tilbage ;o) og denne gang sammen med en masse dejlige mennesker.

Vi finder en hyggelig restaurant, her får vi tørvejr, varme, pizza og øl/vin og nu kommer solen, ahhh. Imens vi spiser ser Hans at Kim Larsen kommer gående forbi med sin kone under armen. Hvor pudsigt at de lige kommer forbi os i ROM. Da vi har spist går vi ud i det meget bedre vejr og stiler mod Pantheon som man bare må se, det var fantastisk flot. så går vi videre mod Piazza Navone. Undervejs opdager jeg at vi er meget tæt på Engelsborg som jeg altid har villet se, så vi skifter retning og kommer derhen, man kan godt komme derind, men klokken er blevet mange og det bliver for kort tid at gå derinde. Det må blive en anden gang. Efter megen spørgen om



vej lykkes det at finde Pantheon til sidst. Det er en flot plads med en fantastisk flot kirke og springvand m.m. Til sidst iler vi mod Flaminio og vores tog hjem. Vi skal være på Prima Porta kl. 19.30 hvor shuffelbussen henter os og kører tilbage mod campingpladsen. Vi mødes og får lidt kold mad og hygge inden vi går til køjs.

Onsdag skinner solen dejligt og vi beslutter at tage til området Trastevere som skulle være et rigtig hyggeligt område med stemning og folkløse. Vi prøver nu at skifte til 2 andre metrolinier for at komme til Circus Massimo og går videre mod Trastevere. Hold op hvor vi nyder det dejlige vejr, sådan skal det være :0) Vi går et stykke langs en meget trafikeret vej og kommer ind i bydelen hvor der er masser af cafeer og restauranter med udendørs servering. Vi finder et sted hvor vi sidder og nyder lidt

vin og øl. Bodil og jeg er overbevist om at de har kommet vand i hvidvinen, men efter lidt tid kan jeg da godt mærke at det ikke er tilfældet. Virkningen er der ikke noget i vejen med.

Efter toiletbesøg (man skal benytte enhver lejlighed, der er ingen offentlige toiletter at se nogen steder) går vi videre og nyder stemningen og solen og får taget en masse billeder.

Senere finder vi en restaurant hvor man kan få bruchetta, pizza eller pasta samt et glas vin eller øl for 9,5 euro så der sætter vi os. Da vi har spist m.m. Må vi skynde os til bussen for vi har besluttet at være tidligere hjemme den dag. Så det går over stok og sten langs med Tiberen og vi når lige toget fra Flaminio.

Efter hjemkomst hviler vi lidt og hygger os så med mad og drikke og så i seng.

Torsdag

Det er Ingerlises fødselsdag og det regner, det kan da umuligt passe...

Vi tager ind til Colloseum, umiddelbart er der rigtig lang kø, men det tager alligevel ikke så lang tid, og tre af os kan komme ind gratis (over 65 år, men husk pas) vi andre må betale 12 euro. Billetterne



gælder til Colloseum, Forum Romanum, Palatinerhøjen med museum. Det var meget imponerende og udstyret med "turen går til Rom" kan vi forestille os det imponerende skue det engang har været. Der er en masse projektører stillet op alle vegne og om aftenen vises der en reportage hvor paven holder gudstjeneste på Colloseum, det var forklaringen. Vi får taget en masse flotte billeder og går derefter videre til Forum Romanum hvor der også er meget at se på. Der er rigtig mange mennesker, men det er jo også Påske. Vi er ved at være trætte og beslutter at vende næsen hjemad, vi ser det store monument for den ukendte soldat ligger lige i nærheden og vi bliver nysgerrige og går derhen. Undervejs kommer vi forbi statuen med Romulus og Remus og ulven som ammer dem. Der er et værre stimlen sammen af folk og politi var stillet op opad trappen i fuld galauniform... De ventede på nogen og vi stiller os op for at se hvad der skal ske. Der går nok en halv time og folk spørger hvad sker der?. Men ingen der blev spurgt vidste hvem vi ventede på ;0) . Nå, men pludselig kommer der en bil og (hvem det så er) går op af trappen og lægger en krans. Nu kan vi tage videre og finder vej til via del Corso og så er det bare ned mod stationen. Denne dag har det været et rigtig dejligt solskinsvejr og man kan smide trøjen, ahhh. Om aftenen er vi inviteret ind til Leif og Ingerlise og vi fejrer alle Ingerlises fødselsdag. De har dækket flot bord med champagne og diverse lækkerier, det bliver en hyggelig aften.



Langfredag

V skal besøge Vatikanet og tager afsted med shuffelbus, metroer og er der på lidt under en time total. Så er vi da ellers kommet blandt masser af mennesker. Hold da op, vi bliver ustandselig forsøgt stoppet af guider der vil tilbyde os at slippe for at stå i kø 3-4 timer og de skal nok sørge for alt. Billet til Peterskirken, museer og det sikstinske kapel kun 49 euro pr. Person. Vi kan godt nære os og får da også lidt billigere tilbud undervejs mod kirken. V beslutter at gå ind i Peterskirken, hvilket er gratis og så finde ud af hvad vi ellers skal. Det var fantastisk flot og vi blev også velsignet, dog ikke af paven. Der er

fuldstændig fyldt op af mennesker og nogen steder er det svært at komme frem. Vi går ud af Peterskirken og vil prøve at finde et sted til frokost. Vi bliver igen tilbudt en menu med salat og pizza eller pasta, øl eller vin og dessert, denne gang for 10 euro. Vi leder og leder og til sidst finder vi stedet som skulle vise sig at være det værste sted med hensyn til betjening. Vi får



nogle små øl og vin så kommer salaten som var fin og frisk. Men så står tjeneren der pludselig for enden af bordet og forlanger at vi skal række ham tallerknerne og det skal være nu. Vi er lamslåede, men parerer ordre. Så går der lang tid (det skal bemærkes at vi er alene i restauranten, der er ikke en masse andre der skal betjenes). Vores bestillinger på hovedret kommer og er ok, men så vælter det pludselig ind med et selskab på 25-30 personer og en guide som oversætter hele menukortet for dem råbende ud over lokalet. Vi venter stadig på desserten, men nu dukker tjeneren op og forlanger betaling (han har lagt 8 euro på for service) som ifølge tilbuddet var med i prisen og som vi ikke synes vi havde fået (service) og vi vil ikke betale før vi har fået desserten. Han går fornærmet ud og lidt efter kommer en anden ind med vores dessert. Vi lægger 80 euro og ikke en klink mere og går. Det var dog det værste sted, men maden var dog ok.

De andre vil se Det sikstinske Kapel og muséerne, men Hans og jeg har mere lyst til at gå lidt rundt for os selv. Vi går stille og roligt væk fra Vatikanet og ind mod centrum. Vi går ind ved Den spanske Trappe og det er jo en anden oplevelse i dejligt solskin. Jeg opdager en IWC butik hvor vi er inde og se på ure, de koster det samme som hjemme. Vi går videre og ser lidt på butikker og et par timer senere mødes vi med resten af gruppen som nyder en øl loge ved siden af stationen Flaminio, vi deler en øl og så er det tid at køre hjemad. Da vi kommer til Prima Porta og sidder i shuffelbussen dukker Ingrid pludselig op. Hun og Per er kommet i løbet af eftermiddagen, de havde ellers tænkt at ligge på en anden plads, camping Tiber lige ved siden af vores plads, men den var meget våd og de kørte derfor videre. Nu lå de lige ved siden af os -rigtig hyggeligt. Vi hører mere om deres rejser efter aftensmaden.

Lørdag - så skal vi på shoppetur. Vi tager bussen kl 10 og pigerne tager på shopping, mændene gider ikke med og det kan man jo nok forstå. De vil se Castel San Angelo



(Engelsborg) og det blev en flot oplevelse, der er en fantastisk udsigt over ROM fra taget og de så en flot skulptur af Michel Angelo fra 1544. Der er også mange malerier, nogen blev skældt ud af en guide for at have åbnet en skuffe. Nogen kom også gratis ind igen :0) Vi andre fik shoppet igennem, der blev købt kjole, tasker, sko og bluser så alle var glade. Bodil fik også købt fine lyserøde børster til sine børnebørn. Vi var ind og få kaffe og kage på en cafe undervejs, men de outlet steder Bodil havde læst om var lukket.

Vi mødtes med mændene og var inde og spise på en dejlig restaurant hvor der gennem tiderne havde været besøg af mange kendte skuespillere og andre. Vi piger shopper lidt videre og mændene var ude og drikke øl. Til sidst mødtes vi ved stationen igen og fik en øl/vand inden vi kørte tilbage. Om aftenen hyggede vi som sædvanlig hos Leif og Ingerlise i deres dejlige store fortelt.

Søndag - vi er gået over til sommertid. Det har regnet helt vildt i nat, men nu skinner solen igen. Vi skal have påskefrokost kl. 14 så vi nusser rundt og slapper af. Claus og Jette har været ude og løbe, det var vist hårdt der er mange rigtig stejle bakker heromkring. Leif og Søren løber hver morgen kl. 7 - rigtig flot.

Vi skal have påskefrokost i dag søndag og formiddagen går stille og roligt med forberedelser. Ingerlise er ude og finde mimoser, de er sprunget ud og det ser rigtig flot ud. Kl. 14 samles vi og starter med solæg, som består af meget hårdkogte æg der deles og æggeblommen tages ud og erstattes af forskellige stærke sager, sennep, tabasco, og andet. Man lægger så den halve æggeblomme i igen, men vendt omvendt. Når man har spist sit halve æg skynder man sig at skylle efter med en snaps o.s.v. Det er en hyggelig tradition som jeg tror vi vil prøve at indføre derhjemme.

Vi fortsætter frokosten inde i teltet og hygger os med alle de retter vi forskellige bidrager med. Festen slutter ca ved 22 tiden. Hyggeligt!!!



Mandag tager vi igen ind til byen og kører mod villa Bourgese. Her er ponyer som børnene kan ride på, her er ballonsælgere et par cafeer hvor man kan få serveret noget at drikke og spise og også steder hvor man kan sidde med sin madkurv. Her hygger romerne sig også med madkurve på et tæppe på græsplænerne og boldspil. det hele virker hyggeligt, men samtidig ret forsømt. Vi går derfra og ind mod centrum, via en tunnel ned under vejen ned af flere trapper. Går allerede og tænker på at om lidt går det nok op af trapper igen, men i kommer til vores overraskelse ud lige ved den spanske trappe og går videre og shopper lidt og hygger. Til slut finder vi en hyggelig bar hvor vi nyder en øl og stemningen inden vi går til toget og kører hjem til campingpladsen.

Tirsdag er sidste dag med tid til at tage ind til byen. Vi beslutter at vi vil se nærmere på bydelen omkring Via Veneto som skulle have inspireret Fellini til filmen La dolce vita med Britt Ekland der bader i Fontana de Trevi. Det skulle have været stedet hvor man kom når man ville ses og se de berømte og rige. Det er ikke helt sådan mere, der var ret tomt hvilket dog kunne skyldes at klokken var 12 middag på en almindelig tirsdag?? og at det regnede -øv.

Vi holder ud slår paraplyerne op og vandrer op af gaden hvor der ligger mange fine hoteller, restauranter og cafeer samt fine butikker. Bagefter går vi hen for at se en gammel kirke som imidlertid er under restaurering.. Vi går videre for at se Fontana de Aqua som skulle ligge lige i nærheden og have været Roms største fontæne før Trevi

fontænen blev opført. Vi skal op af mange trapper af stier før vi finder den - den er ikke så flot, men dog stor og på den anden side af gaden er der den mest fantastiske udsigt over ROM, ærgerligt at det regner sådan...

Vi går videre til Trastevere som vi god synes kan tåle et gensyn. Der er også hyggeligt, men det regner stadig.... Vi finder nogle turist shops som blandt andet sælger Morano glas, t-shirts, caps og andre souvenirs. Bodil og jeg fik købt t-shirts til vores børnebørn. Nu synes vi at vi var trætte og det passer med at vi kan nå toget og bussen til campingpladsen. Vi var dog så uheldige at da vi kom til bussen var den allerede fyldt op og vi måtte vente yderligere 20 minutter på at chaufføren kom tilbage og hentede os. Men det gik, selv om vi var meget trætte i benene, jeg var i hvert tilfælde.

Vi kom hjem, hvilede lidt og samledes så som vi plejer i Leif og Ingerlises fortelt. Sidste aften for i morgen skal teltene pakkes, heldigvis lover de sol og tørvejrs hele dagen.

Onsdag - vi pakker, slapper, holder hyggepauser, spiser frokost i solen i det fri, pakker mere, holder eftermiddagshyggepause med lidt vin og chips. Vi betaler campingpladsen - og det var billigt, pladsen er jo en acsi plads så vi har ligget der for 16 euro pr nat og der var rabat så vi lå der 10 nætter for 9 nætters pris, selv den skat man altid skal betale var billig for det viste sig at man skulle betale 1 euro pr nat pr person, dog max 5 nætter, så vi slap med 10 euro. Vi bader og klæder om og så kl. 20 går vi op i restauranten på pladsen for at spise sammen den sidste aften. Vi vælger en campingmenu til 16 euro pr. Person. Efter bedste evne bestiller vi det vi tror vi gerne vil have (tjeneren kan ikke rigtig forklare hvad der står på menuen). Vi bestiller vin og øl og så kommer maden. Nogen har bestilt risotto som viser sig at være ris, spinat og en slags frisk ost - det ser lækkert ud og det er store portioner, vi bestilte pasta med kødsauce, det viste sig at være pastarør med kødsauce og revet parmesan -ligeledes store portioner og det smagte dejligt. Vi havde bestilt en ret nr. 2 så vi spiste ikke helt op for at have appetit til næste ret. Der blev vi godt nok snydt for det viste sig at vi fik hver en tallerken med en kottelet i hvidvinssauce og dertil en skål salat og det var det. Vi kikkede lidt, men spiste det og det smagte meget godt, men der manglede nu noget tilbehør. Sådan kan det gå, men i hyggeligt selskab bliver alt jo bedre og det skortede det jo ikke på.

Torsdag. - alle skal videre. Leif og Ingerlise skal til Frankrig og vi andre skal hjem - nogen har jo et arbejde der skal passes. Bodil og Søren kørte afsted kl. 7 hvorfra bommen var åben og Jette, Claus, Hans og jeg kørte ved 8 tiden Ingerlise og Leif lukkede og slukkede.

Vi kørte efter en plads i Bolzano som vi havde fået anbefalet, men vi lå og kørte rundt for at komme ind på pladsen og til sidst blev Hans træt af det og fandt en anden plads 15 km derfra, og så kan det nok være at vi kom på bjergkørsel. Vi kørte op af bjerget i hårnålesving med 14 % stigning og endte i 600 meters højde. Der fandt vi pladsen som var rigtig flot, både faciliteterne og omgivelserne, hold da helt op. Men så kom prisen.... Det kostede 32 euro for 1 overnatning. Nå vi sov dejligt.

Fredag. - i dag kørte afsted kl 7 fra pladsen (Pu-ha 14% stigning ned) det var hårdt, jeg tror stadig man kan se aftryk af mine hænder i dørens håndtag. Vi er lige nu nået

til Regensburg ca. Og Hans hviler sig lidt inden vi kører videre mod camping Mitte. Måske tager vi en overnatning på en rasteplads.

Det gjorde vi og der mødte vi da vi nåede motorvej 14 og kom til en god rasteplads med tankstation og service og tænk så holder Jette og Claus der og vi går med dem op hvor vi får lidt at spise og drikke og så sidder vi lidt og hygger os inden vi går tilbage i vognene og sover.



Lørdag - Hans og jeg vågner kl. 5.15 og står op - vi går ind på servicestationen som har sanifere hvor man kan få et bad for 2 euro og jeg får endda en seddel hvor jeg kan få en gratis kop kaffe, sodavand eller lign. Det passer fint vi tager lidt morgenmad der og jeg betaler for min kaffe med kuponen. Vi kører videre og nærmer os Camping Mitte

ved Flensburg da bilen pludselig kommer med en advarsel vedrørende antiseptik og senere at motoren kører med nedsat kraft, vi kommer til Mitte og ringer til Volvo service, men de kan ikke hjælpe. Nu bliver vi enige om at lade campingvognen stå til næste weekend hvor vi alligevel skal til Aarhus og besøge Jens (vores søn) som har fødselsdag, så håber vi at bilen kan blive lavet så vi kan hente den med hjem.

En oplevelsesfuld, god tur alt i alt, men også en dyr tur med visse besværligheder.

Husk priser på vejafgift, Brennerpasset, vignetter til Østrig og den megadyre diesel i Italien.

Mandag skal jeg igen på arbejde, men der er lock-out på skolen så det bliver nok lidt anderledes.