

Efterårstur Ardennerne Belgien 2010.

Turen startede med sommervejr i den første weekend. Vi kunne gå i shorts, altså os som havde medbragt sådan beklædning. Der var vist mange, som huskede på Prag sidste år, og derfor ikke havde taget sommertøj med. Det var også muligt at sidde på listige udendørs restauranter og spise en god frokost.



Mandag var der besøg på et lille familiedrevet bryggeri om formiddagen, om aftenen var der ølsmagning i restauranten på campingpladsen. Der fik vi smagt Trappist øl, og det var da også en næsten rigtig munk, som indviede os i trappist øllets mysterier. Stemningen var lettere løftet, da vi begav os tilbage til campingvognene.



Tirsdag morgen "tidligt" blev vi alle hentet i busser, for nu skulle turen gå til Bruxelles, hvor vi besøgte Parlamentet. Efter at have stillet mange kloge spørgsmål begav vi os videre rundt i byen på en guidet tur. Vi var på den smukke Grand Place, så den gamle Arkade med alle de fine chokoladeforretninger og sidst men ikke mindst den nok så berømte Manneken Pis.



Onsdag var dagen, hvor vi tog med det gamle tog ud til Grotten "Han Sur Lesse".



Vi var alle meget betagede og følte os vist lidt små i forhold til den storslåede naturskabte udsmykning, vi kom ind i.



Torsdag havde vi "fri leg", som Birna udtrykte det. De fleste tog vist på tur. Nogle brugte dagen til en du og jeg tur, hvor de sikkert fik hvilet ørerne, medens andre kørte nogle stykker sammen ud for at opleve nogle af de byer, som så fint var beskrevet for os i vores turhæfte. Der var jo f.eks. byen, som kaldte sig verdens mindste. Denne by rummede bl.a. en park med flotte klippede buskbums.

Måske havde en af deltagerne endda siddet model 😊



Torsdag aften spiste vi en dejlig middag i campingpladsens restaurant. Der var taler og overrækkelse af gaver til de fire, som var skyld i, at vi havde en herlig og spændende uge. Der var også en helt speciel prisuddeling til de, som havde været mest artige og udholdende. Spændingen var stor til det sidste. Alle var dog enige om, at vinderne havde fortjent deres gaver. Kaja og Philip havde nemlig været rigtige artige, og havde udholdt at have ca. 90 bedsteforældre, som alle gerne ville i kontakt med dem.



Slikmundene vil sikkert sige, endelig blev det fredag. Dagen hvor vi skulle stifte bekendtskab med chokoladens forunderlige verden. Måske var det Mr. Beans bror, som underholdt os med foredrag og demonstration af chokoladefremstilling, i hvert fald var han, som jo var ejeren selv, temmelig underholdende med en fantastisk mimik.



Lørdag morgen var det hele slut for denne gang, men det havde også været et træf, som vi endnu engang kan se tilbage på med stor respekt for den fantastiske planlægning. Vores turledere Vera og Kaj, Birna og Jens Peder havde lagt mange timer i forberedelserne. STOR tak for det.